

Sint Anna feest

Jonge dochter, en wilt niet treuren,
't Is Sint Anna die komt aen,
En 't zal nog wel eens gebeuren,
En den dag die zal vergaen.

Laet ons dansen, laet ons springen,
Laet ons maken groot plaisier.
En dat met contentement,
Zoo een leven, zoo een eind.

En Sint Anna die gaet duere,
Zy ga na&er een ander land,
En wy zitten hier en treuren,
Met ons geldjen heel van kant.
En wy ztten in de kamer,
Met ons kussen op de knien.
Is dat niet een groot verdriet?
Geerne werken en doen ik niet