

## DE LIFTER

tekst & muziek: Jos Smos (Katastroef)

ik stoeng is te liften alleen langs de baan  
een griet in nen daf kwam voorbij  
ze stopte ineens en ik stapte d'r in  
en ze vroeg: waar naartoe mutte gij?  
ik zei: 'k zen al weken oep reis  
momenteel zen'k oep weg nor Parijs  
zij zei: da's plezant, ik rij toch langs die kant  
en zo komen w'er spelenderwijs

ze speelde de weg kwijt en dik in de nacht  
belandden w'in een boeregat  
haar dafke geraakte ineens ni meer verder  
want heur batterie die stoeng plat  
d'r was mor één enkel hotel  
met één kamer en dan wettet wel  
d'r stoeng mor één bed en ze zei: oepgelet  
kruipt erbij mor wacht oep m'n bevel

zij dook zonder kleren of iet in da bed  
ik houde m'n onderbroek aan  
de matras die was zacht en da maske da lachte:  
kom kerel begint er mor aan  
ze kustte me waar ze mor kon  
't was percies of den hemel begon  
het beddeke schudde en kraakte en piepte  
de pleuster viel van het plafon

de volgenden dag was het eerste da'k zag  
een kamer zo stil as een graf  
gin spoor van die griet die vannacht bij mij sliep  
en ook buiten gin spoor van dien daf  
ik ging nor de receptionist  
en vroeg of hem van heur soems iet wist  
die vent zei gij sliep hier vannacht mor alleen  
ik denk zeker da gij oe vergist

ik staan wer te liften alleen langs de baan  
ik denk nog konstant aan die vrouw  
misschien was't nen droom of misschien komt ze vroem  
en dan denk ik: och kwam ze mor gauw  
elke auto die stopt wijs ik af  
ze kijken mij aan as ne maf  
dan zeg ik spontaan ik blijf hier nog wa staan  
want ik wacht hier alleen oep nen daf